

Richard Engelfriet

*DAGVOORZITTER VAN DE DAG
VAN DE MKB-ACCOUNTANT*



Een trotse mkb-accountant blijft vooral niet zichzelf

Persoonlijk heb ik een enorme hekel aan het advies dat u altijd uzelf moet blijven. Ik vind dat als u iets wilt bereiken, u vooral aan uzelf moet werken. Of dacht u nou echt dat toen Willem Holleeder uit de gevangenis werd gelaten, de gevangenisdirecteur tijdens het exitgesprek tegen Willem zei: 'Mijnheer Holleeder, mijn belangrijkste advies voor u is dat u vooral uzelf blijft'.

**“PROFESSIONALS DIE TROTS
ZIJN OP HUN VAK
BLIJVEN NIET ZICHZELF,
MAAR BLIJVEN
ZICHZELF ONTWIKKELEN.”**

Nu bent u natuurlijk geen zware crimineel. En ik begrijp best dat u zoiets als 'authenticiteit' leuk vindt. Zeker bij succesvolle mensen is het charmant als ze ogenschijnlijk zichzelf zijn gebleven. Denk aan van die types als Richard Branson, de CEO van Virgin. De man heeft nog altijd een woeste haarbos, draagt cowboylaarzen en spijkerbroeken. U zult hem zelden in een pak met stropdas aantreffen. Het zou zomaar een mkb-accountant kunnen zijn.

Maar wat vindt u dan van iemand die jaren op de markt heeft gewerkt in Amsterdam en daar altijd met zijn collega's foute grappen aan het maken was? Mag die ook zichzelf

blijven? En vond u het dus acceptabel dat Gordon, want daar heb ik het hier over, als jurylid in Holland's Got Talent aan een Chinese meneer vroeg of hij 'nummertje 39 met rijst' ging zingen? Reken maar dat Gordon volstrekt zichzelf was. Die man maakt de hele dag dat soort grappen.

Volgens mij was de kritiek op Gordon volslagen terecht. Hij moet zich eens gaan ontwikkelen en leren dat bepaalde grappen gewoon te ver gaan. Zeker op nationale televisie. Hij moet, met andere woorden, dus niet 'gewoon zichzelf blijven'.

Voor bedrijven geldt hetzelfde advies. Kent u De Gruyter nog? De ooit zo succesvolle kruideniersketen met het 'snoepje van de week' bleef ook jarenlang lekker authentiek vasthouden aan een formule die ooit succesvol was. Concurrent Albert Heijn zag dat consumentenwensen veranderden, en veranderde mee. De Gruyter is failliet en Albert Heijn springlevend.

'Jezelf blijven' is vaak een excuus om maar gewoon te blijven doen wat u altijd al deed. Als u verder wilt komen in het leven, moet u aan uzelf werken en dus veranderen. En daarom adviseer ik u te stoppen met dat inhoudsloze geklets over 'dichtbij jezelf blijven'. Het maakt de zaken alleen maar nodeloos ingewikkeld en vaag. Jezelf blijven is een advies voor mensen die graag lekker zweverig hun chakra's willen herijken. Professionals die trots zijn op hun vak blijven niet zichzelf, maar blijven zichzelf ontwikkelen. En mensen ook trouwens. Ik hoor liever iemand zeggen: 'Ik wil graag een betere vader worden en meer tijd doorbrengen met mijn kinderen' dan dat iemand zegt 'Ik wil als vader vooral mezelf blijven'.