

Waar zouden we zijn zonder humor?



Antwoord: In Duitsland!



Merkels handen...



Zelfs wanneer het informeel is...



Doet ze dat nou altijd?



Ja! De Pattex-Kanzlerin...



En nu doet Rutte het ook...



De dames in de Trump-familie doen het ook...



Enthousiasme!



Lachen!



Altijd blijven lachen!



Ook als het tegen zit...



Obama in Nederland...



“In Holland we have it all under the knee.”



“What does that mean?”



“Spring is in the air.”



“Ja, spring’s in the air yourself!”



Minister van Defensie Hennis...



“I’m in my first period.”



“O, boy...”



Merkel werkt met gebaren...



Dus daar zullen we nooit achter komen...



Obama was geen digibeet...



Moeite met technologie...



Niet de enige...



Meerdere off day momenten per dag...



Iedereen heeft wel eens een offday...



Iedereen mist wel eens iets in zijn werk...



Gecompliceerde problemen...



Lost hij heel simpel op...



TRUMP:
"EU A FOE"



De Griekse crisis...



Grieken wilden geen Duitse auto meer...



Nederlanders fietsen allemaal...



Fiets op slot...



Toch een halve Duitser...



De koningin fietst...



De premier fietst...



Merkel heeft het geprobeerd...



Nederlanders gebruiken drugs...



Elke week worden er drugs gevonden...



200 kilo bananen tussen de cocaïne...



Duitsers werken hard...



Ontspanning is moeilijker...



Altijd eerst een flink gat graven...



Toch een auto maken...



Altijd flauwe Hollandse grapjes...



‘Niet zwemmen, zeer gevaarlijk water!’



Jullie weten wanneer het vakantie is in Duitsland...



Wij weten wanneer het vakantie is in Nederland...



Nemen de caravan mee op vakantie...



Merkel is helemaal om...



Duitsers scheiden hun afval...



Duitsers maken de beste auto's...



En de beste software...



Duitsers winnen de WK-finale...



Borden voor Nederlanders...



Willkommen!



Wielklemmen!



Duitsers houden van bier...



Nederlanders ook...



Klein bier...



Groot bier...



Consequenties...



Duitsers houden van worst...



De Duitse Wurst...



De Oostenrijkse Wurst...



Duitsers houden van orde...



Nederland in de zomer...



Duitsland in de zomer...



Parkeerplaats in Nederland...



Parkeerplaats in Duitsland...



Hollands ontbijt...



Duits ontbijt...



Nederlandse alfabetsoep...



Duitse alfabetsoep...



De Hollander is zuinig...



'35% korting'...



Lekker goedkoop!



De Duitser is 'pünktlich'...



Belgen zijn slordig...



In Duitsland: stickers op de weg...



In België gebruiken ze 3D-technieken...



Belgen zijn dom...



“Geldt ook voor andere kleuren”...



De Belgische brandweer...

